



Mexico



holaGeografisch:



Overzicht:

Dag	Datum	Dag planning	Slaapplaats	Prijs	Euro
Woensdag	12-May	Brussel - Frankfurt - Mexico City Aankomst om 18.10 Hotel Monte Real ****	Mexico City	582€+10\$ 17,5\$	604
Donderdag	13-May	Centro Historico AM: C. Moneda, Templo Mayor, Palacio Nacional, Catedral PM: SDEP, Zocalo, C. 5 de mayo, C. Madero, Parque Alameda Hotel Monte Real ****	Mexico City	3.5\$ 0 17,5\$	18
Vrijdag	14-May	Daguitstap Teotihuacan AM: Piramide zon/maan, Quetzalcoatl: tempel, paleis, slang PM: Basilica de la Guadalupe Hotel Monte Real ****	Mexico City	6\$ 6\$ 17,5\$	25
Zaterdag	15-May	Taxco & Cuernavaca & Tepoztlán AM: Tepoztlán: Palacio Cortes, Catedral, Centro en Cuernavaca PM: Taxco: Iglesia Sta. Prisca, Centro historico, Panorama Hotel Monte Real ****	Mexico City	6\$ 6\$ 17,5\$	25
Zondag	16-May	Oaxaca AM: Mexico - Oaxaca (6 uur bus) PM: Zocalo, Catedral, Convento St. Domingo Hotel Las Golondrinas	Oaxaca	\$300 0 \$210	37
Maandag	17-May	Monte Alban & Mitla AM: Monte Alban PM: El Tule, Tlacoahuaya, Teotitlán, Yagul, Mitla, Cataratas Hotel Las Golondrinas (bellen)	Oaxaca	6\$ 6\$ \$210	25
Dinsdag	18-May	Oaxaca - Tuxtla AM: Artisanat, Vlucht Oaxaca - Tuxtla (14.35 - 15.40) PM: Tuxtla Centro historico: Zocalo, Catedral Hotel Posada del Rey	Tuxtla Gutierrez	136€ 0 \$170	148
Woensdag	19-May	Tuxtla - San Cristobal de las casas AM: Canon del sumidero, Tuxtla - San Cristobal (2 uur) PM: Na bolom, Zocalo, Catedral, Santo Domingo Hotel El Paraiso	San Cristobal	10\$+10\$ \$25 \$230	35
Donderdag	20-May	Chamula - Zinacantan - Tenejapa AM: Chamula, Zinacantan PM: Tenejapa Hotel El Paraiso	San Cristobal	0 0 \$230	17
Vrijdag	21-May	San Cristobal - Comitan & Lagunas de Montebello AM: Paardenrit naar de grotten van San Cristobal PM: San Cristobal - Comitan: Amatenango Hotel Real Balun Canan	Comitan	40\$ 10\$ 20\$	58
Zaterdag	22-May	Comitan - Palenque AM: Lagunas de Montebello PM: Comitan - Palenque: Altamirano, Ocosingo, Agua Azul, Mizol Ha Posada Nachan-Kaan	Palenque	10\$ 30\$ 13\$	44
Zondag	23-May	Palenque AM: Yaxchilan PM: Bonampak Posada Nachan-Kaan	Palenque	\$115+\$30 \$50+\$30 13\$	27

Maandag	24-May Palenque - Campeche AM: Ruinas de Palenque + Jungle visit + Agua azul PM: Palenque - Campeche (6 uur) Hotel America		\$35+\$37 \$300 20\$	43
Dinsdag	25-May Campeche AM: Centro Historico PM: Strand wandeling Hotel America	Campeche	0 0 20\$	17
Woensdag	26-May Campeche - Merida AM: Campeche-Merida: Ruta Puuc PM: Grotas de Loltun, Merida: Centro Historico Hotel Aragon	Merida	\$280 \$130 \$130	39
Donderdag	27-May Chichen Itza AM: Merida - Chichen Itza (2 uur), Ruines PM: Archeological walk + klank en licht show Posada Olalde	Chichen Itza	\$150+\$90 0 \$100	25
Vrijdag	28-May Chichen Itza - Valladolid AM: Cenote Dzitnup, Ek Balam PM: Rio Lagartos, Lancha Hotel San Clemente	Valladolid	\$50 \$90 \$155	21
Zaterdag	29-May Valladolid - Cancun - Mexico City AM: Calzada de los Frailes PM: Valladolid-Cancun(2-3uur), Cancun city 18.50:Vlucht Cancun - Mexico City Hotel Monte Real ****	Mexico City	0 \$150 136€ 17,5\$	175
Zondag	30-May Mexico en zijn Bloemenmarkt AM: Museo Archeologico PM: Bloemenzever van oma Hotel Monte Real ****	Mexico City	\$35 0 17,5\$	17
Maandag	31-May Xochimilco & Mexico Shopping AM: Jardines de Xochimilco PM: Souvenirs kopen 21.20 Vlucht Mexico City - Frankfurt	Vlieger	6\$ 0 + 10\$ 0	13
Dinsdag	1-Jun 16:15 Frankfurt - Brussel (17:10)			0
			1667.34	1413

Mexico City (168-214).

Hotel Monte Real

Tel.: 5518-11-49

Revillagegido 23 – Centro historico

Confirmeren van:

- Binnenlandse vluchten (op de luchthaven bij aankomst, AeroMexico)
 - Navragen voor eventuele reservaties van de bus naar Teotihuacan (vrijdag 14 mei)
 - Bus Mexico-Oaxaca voor zondag 16 mei (Terminal Oriente – Tapo)
Isabel la Catolica 83 in de garage naar rechts (tel: 5133-2424)
 - Hotel Las Golondrinas in Oaxaca (tel: 514-32-98)
 - Hotel Posada del Rey in Tuxtla (tel: 612-23-06)
 - Hotel El Paraiso in San Cristobal de las casas (tel: 678-00-85)
 - Hotel Real Balun Canan in Comitán (tel: 632-39-68)
 - Hotel Nachan-Ka'an in Palenque (tel: ???)
 - Hotel America in Campeche (Tel: 816-45-88)
 - Posada Olalde in Chichén Itzá (Tel: 851-00-86)
 - Hotel San Clemente in Valladolid (Tel: 856-22-08)
-

Woensdag 12/05

- We vertrekken om 8 uur naar de luchthaven van Zaventem. De tickets van onze vluchten liggen klaar bij Connections (4^e verdiep naast de Pizza Hut).
- De Lufthansa vlucht vertrekt om 10.55h in Zaventem richting Frankfurt, waar we landen om 11.55h
- De trans-atlantische vlucht vertrekt om 13.25 uur en komt aan in Mexico City rond 18.10. We moeten proberen rechts te zitten in het vliegtuig. Dit is indrukwekkend.
- Voor een 10 USD brengt een wit-gele taxi ons naar het hotel. Na een Mexicaans avondmaal gaan we snel gaan slapen.

Donderdag 13/05

Te doen in de voormiddag:

- Calle de la Moneda - Zocalo:
Omringd door oude koloniale gebouwen, is deze straat ideaal om in de sfeer te komen van de oudere culturen. Achter de facades – die ook al mooi zijn – liggen verborgen patios die op zich schitterende stukjes kunst zijn. De straat geeft uit op de prachtige Zocalo
- Templo Mayor:
Deze tempel was ooit 70 meter hoog en vertegenwoordigde het centrum van de aarde – de plaats waar alle elementen samen komen: hemel, aarde en onderwereld. De Spanjaarden trachtten alle beelden stuk te maken om ze de Azteceen voorgoed klein te krijgen. Maar hier werden nog enkele Azteceen beeldjes terug gevonden.
- Palacio Nacional:
Dit was tot de 19^e eeuw de residentie van koningen en presidenten. Op 15 september om 23.00 uur roept de president er voor de vrijheid, waarop het volk antwoordt met 'Viva Mexico!'. Nu vinden we er schitterende frescos.
- Catedral:
Dit gebouw werd gebouwd gedurende meer dan 2 eeuwen. De bouw startte in 1563 en eindigde in 1813. Ze heeft dan ook verschillende bouwsteilen.

Te doen in de namiddag:

- Secretaria de la Educacion Publica:
Dit mooie gebouw huisvest een reeks mooie schilderijen. Een schitterend kleurenspeel opent zich voor de bezoeker.
- Calle de 5 de mayo – Calle Madero – Parque Alameda
Deze straatjes herbergen schitterende gebouwen zoals de casa de los Azulejos. We eindigen op het park van de Alameda. Een mooi park met in het Noorden mooie facades.

Vrijdag 14/05

Te doen in de voormiddag:

- Teotihuacan: We vertrekken met de metro naar Indios Verdes, waar we de bus naar Ozumba Apam nemen. Na een rit van ongeveer 1 uur, stappen we af aan de stop van 'Las Ruinas'. Ongeveer 50 km ten Noorden van Mexico liggen deze schitterende piramides. De naam betekent 'De plaats waar de goden geboren werden'. De dodenweg vormt een Noord-Zuid as waar de stad rond gebouwd werd. In de 5e en 6e eeuw was deze stad zelfs groter dan het Oude Rome! Waarom de stad helemaal verviel in de 7e en 8e eeuw is een misterie. We verlaten de site aan uitgang 3. Met de bus keren we terug naar Indios Verdes, waar we een taxi nemen naar de Basilica.

Te doen in de namiddag:

- Las 2 Basilicas de la Guadalupe:
De oude basiliek huisvest het beeldje van de maagd van Guadalupe. Het is meer dan 470 jaar oud. Vele pelgrims komen speciaal om dat beeldje te bezoeken. We eindigen deze dag met een mooi vergezicht vanuit de "capilla de Tepeyac". We keren terug naar het hotel met de metro.

Zaterdag 15/05

Te doen in de voormiddag:

- We zijn uiteraard vroeg uit de veren en vertrekken uit het hotel om 8.00 uur. Na een metro en busrit van 2 uur komen we aan in Tepoztlan (rond 10 uur).
- Tepoztlan: Na een schitterende wandeling van een uur en half bezoeken we de piramide van Tepozteco.
- Cuernavaca: Rond 13.00 uur – rijden we met de bus naar Cuernavaca, waar we een snel middagmaal verorberen. Een korte wandeling door het centrum voert ons naar de Terminal Estrella Blanca. Daar nemen we rond 14.30 uur de bus nemen naar Taxco.

Te doen in de namiddag:

- Om 16.00 komen we aan in Taxco. Daar maken we een mooie wandeling door het oude stadscentrum en bezoeken we de Iglesia Santa Prisca. We besluiten het bezoek met een panoramisch vergezicht. Daarvoor nemen we de minibus "Panoramico".
- We nemen de laatste bus naar Mexico, die om 18.00 vertrekt op de Terminal Estrella de Oro. Drie uur later komen we aan in het hotel.

Zondag 16/05

Te doen in de voormiddag:

- 's Morgens vroeg nemen we de metro naar de Terminal Oriente (el Tapo). Daar vertrekken we met de bus naar Oaxaca. De rit duurt een 6-tal uur en is de langste busrit op onze reis. We rijden door jungle gebied.
- In de vroege namiddag komen we aan in Oaxaca.

Oaxaca (417-440).

Hotel Las Golondrinas

Tel.: 514-32-98

Tinoco y Palacios 411

Confirmeren van:

- Monte Alban tour: best taxi die wacht – (Bus 516-61-75)
 - Tule tour
-

Zondag 16/05

Te doen in de namiddag:

- We bezoeken het historisch centrum van Oaxaca. De Zocalo en de kathedraal vormen de hoogtepunten van dit bezoek. 's Middags wordt er op de Zocalo gedanst, zeker de moeite!
- Nadien bezoeken we het Convento Santo Domingo. We hebben geluk, want op zondag is dit gratis, en dus zeker zijn geld waard. Het heeft een mooie botanische tuin, waar je een geleid bezoek kan krijgen. Het eerste verdiep huisvest een collectie van vele kunstwerken (ook 'hongos'). Zeker niet vergeten de schat van het graf nr. 7 van Monte Alban te bezoeken. Ook de bibliotheek loont de moeite!

Maandag 17/05

Te doen in de voormiddag:

- Monte Alban: Deze – door de Zapotheken gebouwde – site, is gelegen op 10 km van de stad. We gaan er naartoe met taxi of georganiseerde tour. Het bezoek zelf neemt een 2-tal uur in beslag. Dit is de oudste stad op het Amerikaans continent. De stad ligt op 2000 meter boven de zeespiegel en biedt dan ook een schitterend vergezicht. Nadien keren we terug naar de stad, waar we een middagmaal verorberen.

Te doen in de namiddag:

- El Tule: Deze 2000 jaar oude boom heeft een omtrek van om en bij de 50 meter.
- Tlacoahuaya: Dit mooie kleine stadje is nog authentiek en is zeer pitoresk.
- Teotitlan: Hier moet je zijn voor de aankoop van stoffen. Best koop je op de markt ipv in de kleine boutiquejes.
- Yagul: een oude vervallen Zapotheken site. Ze is open tot 17.00 uur.
- Mitla: Dit oude indianendorp is open tot 17.00 uur. Vooral niet de kolonnen, de markt en de weef-ateliers te bezoeken
- Hierve de Agua: 2 mooie watervallen met vele carbonaat en calcium mineralen. 2 natuurlijke bronnen voorzien enkele natuurlijke zwembaden van water.

Dinsdag 18/05

Te doen in de voormiddag:

- Vandaag is het feest, want we kunnen rustig uitslapen.
- De rest van de voormiddag gaan we spenderen aan het bekijken en kopen van artisanat. Misschien lusten we de lokale specialiteit wel... Over de hele stad verspreid zijn er vele marktjes. We kunnen er wel enkele aandoen.

Te doen in de namiddag:

- Na de middag vertrekken we naar de luchthaven. Die bevindt zich op 10km van het centrum.
- Om 15.50 PM vertrekt onze rechtstreekse vlucht naar Tuxtla.

Tuxtla Gutiérrez (411-415).

Hotel Posada del Rey

Tel.: 612-23-06

1a oriente Norte 310

Confirmeren van:

- Wagen??? Rond de luchthaven informeren.
 - Bus van Tuxtla naar San Cristobal op woensdag 19/05 (Tel: 612-51-22)
-

Dinsdag 18/05

Te doen in de namiddag:

- We komen aan rond 16.40 PM. In Tuxtla.
- We rijden per taxi (of met Martin) naar het hotel. Bussen zijn er niet van de luchthaven naar de stad.
- We bezoeken het historisch centrum van Tuxtla. De Zocalo en de kathedraal vormen de hoogtepunten van dit bezoek. 's Middags wordt er op de Zocalo gedanst, zeker de moeite!
- 's Avonds misschien eens afspreken met Martin Praet.

Woensdag 19/05

Te doen in de voormiddag:

- We zijn vroeg uit de veren! Rond 8 uur vertrekken we naar de canion.
- Cañon del sumidero: Deze canion bevindt zich op 23 km van de stad. Het is de indrukwekkendste canion van Mexico. We gaan er met de boot in varen. De boottocht duur 1 uur en half en toont een schitterende natuur!
- Nadien gaan we met een colectivo naar het panorama Dit loont zeker de moeite, aangezien het een mooi overzicht geeft op de canion.
- We vertekken naar de Terminal de 1a classe Cristobal Colon. Van daaruit nemen we de bus. De reis van Tuxtla naar San Cristobal is een spectacel op zich. We proberen een plaatsje links in de bus te bekomen en genieten dan van de schitterende taferelen. De reis duurt een 2-tal uur en er zijn 12 trips per dag.

San Cristobal de las Casas (392-405).

Hotel el Paraiso

Tel.: 678-00-85

5 de febrero 19

Confirmeren van:

- Tour van Chamula, Zinacantan en Tenejapa?
 - Paardentrip naar de grotten
 - Bus naar Comitán op vrijdag 21/05 (Tel: 678-05-04)
-

Woensdag 19/05

Te doen in de namiddag:

- We bezoeken het historisch centrum van San Cristobal. De Zocalo en de kathedraal vormen de hoogtepunten van dit bezoek. Ook de iglesia Santo Domingo loont de moeite. Ze is een meesterwerk van beeldhouwkunst!
- Na Bolom: Om 16:30 uur moeten we hier zeker zijn. Dan begint er een geleide tour die 1 uur en half duurt. Dit gebouw diende ter promotie van de lokale cultuur (Lancandons).

Donderdag 20/05

Te doen in de voormiddag:

- We bezoeken Chamula en Zinacantan. Dat zijn 2 dorpen van de Tzotziles die zich op om en bij de 10 km van de stad bevinden. Vooral Chamula is de moeite waard. De natives hebben hun eigen religie, maar beoefenen ze met catholieke hulpmiddelen. Christus werd vervangen door Dan Juan, die in zijn armen een schaap draagt. Het is er ten strengste verboden om foto's te nemen. Je kan altijd wel om toestemming vragen en ze een klein cadeau aanbieden in de plaats, maar zeker geen geld!

Te doen in de namiddag:

- Tenejapa: Opgelet. In dit gebied regent het zo goed als elke avond! Dit is een Tzeltal dorpje. Het is gesitueerd op 30 km van de stad. We geraken er met de minibus (die om het half uur vertrekt van op de markt).

Vrijdag 21/05

Te doen in de voormiddag:

- We slapen uit. De sportievelingen onder ons maken een uitstap per paard naar de grotten van San Cristobal. De gehele uitstap duurt 4 uur.

Te doen in de namiddag:

- We gaan naar de terminal 2a clase ATG. De bus vertrekt om het uur van 6 tot 13.00 uur en doet er een uur en half over om tot in Comitán te raken.
- Onderweg rijden we door, en stoppen we in een mooi Tzeltal dorpje dat de naam Amatenango draagt. De bewoners maken er schitterende artisanale potten.

Comitan (406-409).

Hotel Real Balun Canan

Tel.: 632-39-18

Poniente Sur 7

Confirmeren van:

- Tour van Lagunes?
 - Bus-rit naar Ocosingo-Palenque op zaterdag 22/05: Altos (tel:632-09-80)
 - Tour Yaxchilan-Bonampak in Palenque bij Tonina (Tel: 345-03-84)
-

Vrijdag 21/05

Te doen in de namiddag:

- We komen toe laat in de namiddag en gaan naar het hotel.
- Een beetje kruieren in het kleine centrum en beleven een rustige avond. Mogelijkheid tot het wassen van de kleren in de Laverie Lavomart.

Zaterdag 22/05

Te doen in de voormiddag:

- Vandaag vroeg uit de veren. We hebben een drukke dag.
- Lagunas de Montebello: Op 50 km van Comitan en in de bossen verbergen zich deze 16 buitengewone lagunes. We gaan er een mooie wandeling maken. Opgelet! Ook hier regent het zo goed als elke namiddag. Om er te geraken nemen we een minibus van op terminal Montebello (Poniente Sur 2 – naast het hotel). De busjes vertrekken om de 10 minuten en doen er een uurtje opver.
 - Grotta de San Jose: Je geraakt er via de laguna Bosque Azul. Een mooie wandeling die zeker de moeite loont.
 - ‘Agua Azul’, ‘Agua Tinta’, ‘Esmeralda’ duiden op de mooie kleuren die de lagunes hebben.
 - Indien er nog tijd over is gaan we ook nog een kijkje nemen naar de laguna de Montebello (op 4 km) en de Dos Lagunas (op 14 km).
- Het laatste busje keert terug naar Comitan rond 17.30, en rijden terug om de 10 minuten.

Te doen in de namiddag:

- Om 16.30 vertrekt de bus naar Ocosingo. We nemen de bus van Altos in de terminal 1a clase Cristobal Colon. De bus doet er 2 en half uur over om in Ocosingo te geraken. We rijden door een Tzeltal dorpje genaamd Altamirano.
- Om 19.30 vertrekt de laatste bus van Ocosingo naar Palenque. De rit duurt 3 uur en half en neemt je mee langs enkele mooie natuursites. De belangrijkste zijn de 2 watervallen in de buurt van Palenque (Agua Azul, Mizol Ha). Wellicht gaan we echter niet veel zien van deze sites, daar het reeds donker zal zijn. Maar dan keren we hier wel nog terug.

Palenque(376-390).

Posada Nachan-Ka'an

Tel.: 345-03-18

20 de noviembre 25

Confirmeren van:

- Bus naar Campeche op maandag 24/05 (Altos Tel: 345-13-44)
-

Zaterdag 22/05:

We komen aan in Palenque rond middernacht en gaan naar het hotel. Snel nog iets kleins eten en slapen gaan.

Zondag 23/05

Te doen in de voormiddag:

- We zijn vroeg uit de veren en vertekken naar Yaxchilan. Daarvoor nemen we de bus naar 'Frontera Corozal. De rit duurt om en bij de 3 uur en half. Daarna nemen we een bootje dat ons naar de site brengt (over de Usumacinta).
- Yaxchilan: Op deze site maken we een mooie wandeling. Het leuke aan deze site is de ligging midden in de jungle.

Te doen in de namiddag:

- Bonampak: In de buurt (10 km van San Javier) liggen deze ruines. Om er te geraken moet je de combi busjes van het nacional park nemen. Ze vormen het enige toegelaten transport. De ruines werden pas in 1947 ontdekt en herbergt enkele mooie frescos.
- Nadien keren we terug naar Palenque.

Maandag 24/05

Te doen in de voormiddag:

- Vandaag weer vroeg uit de veren aangezien de site het mooist is vroeg op de morgen.
- Ruinas de Palenque: Er vertrekken minibusjes naar de ruines vanop de calle Allende (van 6 tot 18 uur). De site zelf is open van 8 tot 17 uur, maar de tickets worden slechts verkocht tot 16 uur. Deze site is de derde grootste Maya site van het land. De grootsten zijn Chichen Itza en Uxmal. Het bezoek en de jungle tour duren samen 3 uur.
- Agua Azul en Misol-Ha. Deze watervallen bezoeken we indien we er niet in slaagden op de reis van Comitán. Dit is mogelijk te combineren met het bezoek aan de ruines.

Te doen in de namiddag:

- Rond 14.10 vertrekt de Altos bus naar Campeche. Het traject duurt een 6-tal uur.

Campeche (248-255).

Hotel America

Tel.: 816-45-88

Calle 10, 252

Confirmeren van:

- Campeche- Merida en de Puuc route. (Office de tourisme: Tel: 811-11-38, Baluarte Santa rosa)
 - Cite-seeing tour in Merida op woensdag om 19.00 (Tel: 927-24-76)
-

Maandag 24/05

Te doen in de namiddag:

- Rond 20 uur komen we aan in de badstad Campeche

Dinsdag 25/05

Te doen in de voormiddag:

- Centro historico: We wandelen door het oude stadscentrum. De stadsmuren zijn grotendeels gesloopt. Een 50 jaar geleden besloot een gouverneur van toen om achter schatten te zoeken in de muren. Jammer... Nu zijn de rijkdommen van Campeche vooral de garnalen en de petrol.
- We vergeten zeker niet over de Calle 59 te stappen en een bezoek te brengen aan de Puerta del Mar en de Puerta de la Tierra.
- Misschien kunnen we ook eens de kleine tram – de tranvia de la ciudad – of de *Guapo* nemen.

Te doen in de namiddag:

- Strand wandeling en relaxen.
- Kleren wassen, al vond ik geen adres in de Trotter.

Woensdag 26/05

Te doen in de voormiddag:

- Per taxi of een georganiseerde tour vertrekken we rond 7 uur naar Merida. De rit duur een 2 uur en half, maar we bezoeken nog enkele schitterende plaatsen onderweg.
- Op de weg naar Merida doen we de Puuc route. Deze route omvat de belangrijkste Maya sites: Uxmal (8-17h), Kabah, Sayil, Xlapak, Labna (en nog enkele anderen). Deze steden vormden een politiek centrum en hadden een identieke bouwstijl: de puuc stijl. De aarde in dit gebied is zeer vruchtbaar, maar er was 1 probleem: water. Er zijn immers geen rivieren en meren. Daarom hadden de Mayas citernes, die gevuld werden door regen. Daarom was de god van de regen – Chac – de belangrijkste god.

Te doen in de namiddag:

- Grotas de Loltun: Deze grot toont de kunst van de oude Mayas. Ze werd pas 15 jaar geleden opengesteld voor het publiek. Het bezoek duurt een uur en neemt ons mee tot 70 meter onder de grond.
- Misschien kunnen we ook eens halt houden bij 1 van de talrijke haciendas. Aan te raden is een natje in de Hacienda Ochil of Temozon (p. 282)

Merida (255-272).

Hotel Aragon
Tel: 924-02-42
Calle 57, 474

Confirmeren van:

- Bus naar Chichen Itza (Tel: 923-22-87 of 923-44-40)
-

Woensdag 26/05

Te doen in de namiddag:

- Centro historico van Merida: Om 19.00 uur vertrekt er een georganiseerde site-seeing tour met de touristische tranvia. Deze vertrekt vanop het parc Santa Lucia (Calle 55 con Calle 60).

Donderdag 27/05

Te doen in de voormiddag:

- We slapen uit en vertrekken naar Chichen Itza. Er zijn een 15-tal bussen per dag van op de terminal 2^e classe (Calle 69, 554). De reis duurt een 2 uur en half.

Chichen Itza (289-298).

Posada Olalde

Tel.: 851-00-86

Dicht bij de Zocalo, rechtover restaurant Carrousel.

Confirmeren van:

- Bus naar Valladolid (In de hall op de archeologische site, Tel: 851-00-52)
 - Tour voor Ek'Balam – Rio Lagartos ??
-

Donderdag 27/05

Te doen in de voormiddag:

- We zetten onze bagage af in het hotel en verorberen een middagmaal.

Te doen in de namiddag:

- Chichen Itza: Eigenlijk is dit slechts een verzamelnaam van alle ruines. De ruines zelf zijn uitgestrekt over een een 300 hectaren. De bekendste piramide is die van Kukulcan. Een schacht verbint deze piramide met een ondergrondse waterbron. Dat verklaart ook de naam Chichen Itza = dicht bij de putten van Itza. De Itza waren de Maya stam die de stad stichtten rond het jaar 500. De ruines zijn open tot 17.00 uur. Het bezoek wordt geschat op 3 a 4 uur.
- Na het bezoek maken we een mooie wandeling in de buurt en verfrissen ons eventueel.
- Klank en lichtshow: Om 19.00h of 20.00h begint er een klank en lichtspectacel. Het duurt 1 uur en is spectaculair mooi.

Vrijdag 28/05

Te doen in de voormiddag:

- Na een snel en vroeg ontbijt nemen we de vroegste bus naar Valladolid. Er zijn 15 bussen per dag en er is er gemiddeld 1 om het uur. De reis zelf gaat over een afstand van 45 km en duurt ongeveer een 45 minuten. De bus zit over het algemeen MEER dan vol... geen alternatief echter...

Valladolid (298-304).

Hotel San Clemente

Tel.: 856-22-08

Calle 42, naast de Zocalo

Confirmeren van:

- Bus Valladolid – Cancun (Super Expresso – Oriente) Calle 39 con 46
-

Vrijdag 28/05

Te doen in de voormiddag:

- We komen aan in Valladolid op een redelijk uur in de morgen, en gaan naar het hotel waar we onze bagage achter laten.
- We vertrekken per taxi colectivo naar de ruïnes van Ek'Balam. Deze vertrekken van op de Plaza Candelaria en rijden richting Santa Rita. Voor een klein supplement zetten ze ons af bij de site. De site is open van 9 tot 17.00 uur. Zeker niet vergeten de Acropolis te beklimmen, want op de top is er een mooi vergezicht.
- Nadien rijden we door naar het Noorden. Eerst naar Tizimin (met taxi) en dan naar Rio Lagartos (met bus van Noreste). De afstand van Tizimin tot Rio Lagartos is 70 km, en de bus doet er een uurtje over.

Te doen in de namiddag:

- Rio Lagartos: Dit moerasgebied huist een hele rijke variatie van vogelsoorten. De kers op de taart is de colonie van flamingo's. We gaan er met de boot varen. Deze tocht duurt 3 a 4 uur en neemt je mee naar dicht bij de vogels.
- Nadien keren we terug naar Valladolid met de bus.
- Indien er nog tijd over is brengen we nog een bezoek aan Cenote Dzitnup: Op 7 km ten Westen van Valladolid ligt deze site. Best gaan we er met de taxi heen en laten deze wachten. We nemen de Taxi op de Calle 44 (tussen de 39 en de 41). Zonier misschien op zaterdag morgen.

Zaterdag 29/05

Te doen in de voormiddag:

- Centro historico: Hier is vooral de Calzada de los Frailes het zien waard. Deze voetgangersweg neemt je mee langs mooie façades van oude coloniale huizen.
- Iglesia y convento de San Bernardino de Siena: Is open van 8 tot 12 uur. Het is het oudste convent van het land (1552). Vroeger zag het er uit als een fort, en werd daardoor 2 maal afgebrand door de indianen. Er blijven dan ook niet veel meubelen meer over. Onder het klooster is er een waterput, die – nog steeds – gebruikt wordt voor het wateren van de tuin.

Te doen in de namiddag:

- We nemen de bus naar Cancun. De rit gaat over een afstand van 160 km en duurt een 3-tal uur. Er is een bus om het uur tussen 6 uur 30 en 21 uur 30. Alternatief is om eerste klas te reizen en dan duurt de rit slechts 2 uur en half. Die bussen zijn er ook geregeld tussen 7:45 h en 21:30 h. Best nemen we de bus naar Cancun rond 13.00 uur.
- In Cancun nemen we een Taxi die ons rond de stad rijdt en ons dan afzet aan de luchthaven.
- Om 18:55 vertrekt het vliegtuig richting Mexico City. We worden geacht om om 17.00h op de luchthaven van Cancun te zijn.

Mexico City (168-214).

Hotel Monte Real

Tel.: 5518-11-49

Revillagegido 23 – Centro historico

Confirmeren van:

- Vlucht Mexico City – Frankfurt – Brussel (zou niet moeten volgens Lufthansa)
-

Zaterdag 29/05

Aankomst rond 21.10 in Mexico City. Transport naar hotel Monte Real metr Taxi.

Zondag 30/05

Te doen in de voormiddag:

- Museo Nacional de Antropologia. Dit is het grootste museum van Mexico en herbergt enkele schitterende stukken. Het is open van 9 tot 19.00 uur en je neemt best een gids. Geraken doen we er met de metro, halte Chapultepec (Rode lijn)
- Misschien een middaghapje in het restaurant van het museum.

Te doen in de namiddag:

- In de namiddag gaan we naar de bloemenmarkt van oma, waar deze ook mag zijn. We gaan er naartoe!

Maandag 31/05

Te doen in de voormiddag:

- We nemen de metro naar het station Tasqueña. Daar nemen we een tren ligero naar de Terminal Xochimilco. Daarna nemen we een pasero met ‘Galeana’ op en vragen we aan de chauffeur om ons af te zetten aan de Nativitas. Dit gehele traject duurt ongeveer een uur.
- Jardines de Xochimilco: De tuinen zijn op hun mooist in april en mei. Op dat tijdstip wordt de naam het best verklaard: de tuin van de bloemen. Xochili is de God van de liefde van de Aztecan.

Te doen in de namiddag:

- Shopping in Mexico: Er zijn enkele markten (p. 206) die we eventueel kunnen aandoen.
- Rond 18.30 moeten we de taxi nemen richting luchthaven.
- Om 21.20 vertrekt onze vlucht naar Frankfurt.. Er wordt verwacht dat we daar 2 uur en half op voorhand zijn.

Dinsdag 1/06

Te doen in de namiddag:

- We komen aan in frankfurt om 14.55 PM.
- Om 16.15 vertrekt het vliegtuig van Frankfurt naar Brussel, waar we rond 17.10 aankomen.